

'You'll never walk alone..'

Gelukkig 2014 gewenst!

Vaarwel 2013, een voorspoedig 2014! De Botlek wenst de lezers een gelukkig nieuwjaar. En ging op zoek naar 'wensen van en voor mensen'. Gewone mensen en mensen met lokale of regionale bekendheid. Wat wensen zij anderen en zichzelf toe?

Door Joop van der Hor

De 82-jarige Annie Ras uit Hoogvliet die in januari 1942 als eerste meisje door de voetgangsbuis van de Maastunnel liep, nagestaard door een jonge Duitse soldaat die zichzelf vermoedelijk toewenste thuis te zijn bij zijn naasten: 'De goede wensen klinken dezer dagen wellicht als een cliché,

'IK WENS IEDEREEN UITZICHT OP EEN BETER, MOOIER EN GELUKKIGER LEVEN!'

toch heb ik er mijn beste bedoelingen mee. Ik wens u hele fijne dagen en voor de mensen die het juist nu zwaar hebben de kracht om dit te dragen. Voor hen heeft deze periode een hele andere toon. Maar weet: you'll never walk alone!

Lee Towers zelf wenst iedereen kort en krachtig 'een gezond nieuwjaar'. Hij weet als geen ander hoe belangrijk gezondheid is want Mister Ahoy' heeft het afgelopen jaar behoorlijk getobd met zijn gezondheid en heeft bovendien in november afscheid moeten nemen van zijn lieve oude moedertje.

De jonge Spijkenisser politicus en gemeenteraadslid Wouter Struijk wiens ster bijkans hoger rijst als die boven Bethlehem; 'ik wens iedereen het uitzicht toe op een beter, mooier en gelukkiger leven!'

Oud-Feyenoorder, ex-international en stadionspeaker Peter Houtman is ook niet zo lang van stof maar de woorden komen, samen met zijn daden, altijd recht uit het hart; 'Ook ik wens u een geweldig nieuw jaar, waarin



er respect is voor elkaar.' IBP-raadslid Ron Brekelmans: 'de toekomst is nog ingepakt. Een nieuw jaar is aangebroken. Gezondheid, liefde en geluk. In kleur verpakte dromen.'

Roel Pot, tegenwoordig bekend van de Rotterdam Quiz en als treinconducteur met Nick en Simon, blijft dicht bij zijn rood-witte hart; 'Ik wens iedereen een mooi en gezond jaar toe. Hopelijk

staan we weer eens op de Coolsingel om de Feyenoorders daar weer eens toe te zingen.'

Meer op pagina 5.